

DICHTERS OVER DE LIEFDE

VALENTIJNSMAAND. ROMANTIEK VIERT
HOOGTIJ. ZEKER WANNEER DICHTERS –
GROOT EN KLEIN – HUN MOOISTE PENNEN-
VRUCHTEN AAN ONS VOORDRAGEN...

Rik Dereeper

MIJN VROUW VERDIENT EEN PLUIM

Rik Dereeper is stadsdichter van Kortrijk en schrijft al 24 jaar poëzie. In het najaar van 2010 debuteert hij met zijn eerste bundel jeugdpoëzie, waarin ook het gedicht 'Valentijn' zal verschijnen. Het gedicht weerspiegelt zijn poëtische stijl: een strak ritme en rijm doorheen de drie kwatrijnen die worden geaccentueerd doordat elk vers nauwgezet tien lettergrepen telt.

Wat betekent Valentijn voor jou en hoe breng je die dag graag door?

"Mijn gedicht 'Valentijn' gaat over iemand die op Valentijnsdag zijn geliefde op een originele wijze wil verrassen. Maar hoe? Enkel en alleen door de eenvoud van een liefdevolle blik! Met diezelfde eenvoud wens ik met mijn vrouw én onze drie kinderen Valentijnsdag door te brengen. Meer mag ik hier niet verklappen, want mijn wederhelft leest ook Karaat. Het wordt geen lyrische ontboezeming, maar iets heerlijkz zonder woorden."

Wat is volgens jou échte liefde?

"In april zijn mijn vrouw en ik 20 jaar getrouwd, maar of er voor ons lange samenzijn een geheime liefdesformule bestaat, weet ik niet. Elkaar respecteren, geluk hebben met de gezondheid en met de kinderen, een scheut humor en kunnen relativeren: daar

mee komen we al een flink eind weg in onze relatie. Dat merk ik ook bij mijn ouders die recht op hun diamanten bruiloft afstevenen. Zoals de ouden zongen, piepen de jongen."

Wat raakt jou tot diep in het hart?

"Het heengaan van mensen die me dierbaar zijn, omdat zo iets onomkeerbaar is. Maar ook solidariteit tussen mensen, een mooie film of foto kunnen me geweldig ontroeren."

Als je in één van je gedichten een ode zou brengen aan een vrouw, wie zou dat dan zijn?

"Mijn vrouw, want zij is de alfa en de omega van ons gezin. Bij kleine of grote zorgen staat zij altijd paraat om te helpen. Ze houdt ons thuisnestje warm en verdient een pluim voor alles wat ze dagelijks doet."

www.rikdereeper.be

Valentijn

Met de zee zal ik je vergelijken.
Of nee, wat origineels is daar nog aan?
Mijn gevoelens laat ik liever blijken
door iets dat niemand ooit heeft voorgedaan.

Te veel brieven werden al geschreven
met zoetje, maegdekijn of honnepon.
Ring en rozen wil ik niet meer geven,
geen serenades onder jouw balkon.

En toch, het wordt te mooi. Je bloost ervan.
Wanneer ik kijk met liefdevolle blik,
dan doe ik iets dat niemand anders kan:
zo naar je kijken, kan alleen maar ik.